

Sabira Ståhlberg

Filip på nätet



Lecti

book studio

**Filip öppnar datorn.
Han tror inte sina ögon.
Någon skickar en bild
och skriver elaka saker
om en flicka i klassen.**

**Är det ett skämt
eller ett försök att bli populär?
Filip måste välja
vem han tror på.
Snart blir han också inblandad.**



ISBN 978-619-192-128-7 (inbunden)
ISBN 978-619-192-127-0 (PDF)

Kapitel 2

Filip kastar inte bort meddelandet.
Varför? Han vet inte riktigt själv.
Bilden har dålig kvalitet.
Därför kände han inte genast igen Anja.
Men han har en känsla av,
att han borde spara bilden.

Då han får den där speciella känslan,
måste han följa den.
Därför sparar han bilden
och meddelandet.
Han gör en mapp i datorn
och kallar den Anja.

Filip bryr sig inte om Anja.
Han talar knappast med henne.
Hon är för konstig.

Anja tror för mycket om sig själv.
Hon säger, att hon vill bli sångare.
Hon vill bo i Amerika eller England.
Hon talar hela tiden om London,
där hon senast bodde.
Många i klassen är trötta på henne.
De tycker, att hon bara skryter.

Nästa morgon går Filip till skolan.
Han vet genast, att något har hänt.
I klassen viskar flickorna med varandra.
De ser inte upp då han kommer.
Inte ens Mimi hälsar på honom,
trots att hon brukar hälsa på alla.

Några av pojkarna flinar
och frågar genast,
om Filip har sett bilden.
– Nej, ljuger Filip. Vilken bild?

– Filip, du är antik.
Du gräver ner dig bland dina amöbor.
Gräv upp dig och läs dina meddelanden,
säger Fred.
Försök vara modern för en gångs skull.
Har du ingen telefon?
Eller är den för gammal,
så att du inte kan läsa meddelanden i den?

Pojkarna skrattar åt Filip,
men slutar plötsligt.

Anja kommer in.
Det blir fullständigt tyst i klassen.
Alla stirrar på henne.
– Hur har du så där mycket kläder
på dig idag? frågar Fred.
– Får vi nya bilder snart? undrar Jonas.

Bakom Anja kommer läraren,
men ingen märker honom.
– Anja är... börjar Fred,
men läraren avbryter:
– Tyst i klassen!
Sitt ner. Vi har engelska nu.
Ta fram böckerna.

Anja sätter sig vid pulpeten.
Hon drar av sig jackan.
– Ta av dig blusen också, viskar Fred.
Anja blir röd i ansiktet.

– Fred, har du något att säga?
frågar läraren.
Säg det på engelska.
Högt och tydligt, så att alla hör.
Annars får du hålla tyst.
Anja, kan du förklara den här satsen?

Läraren pekar på tavlan
och talar om olika former av verb.
Lektionen tar evigheter.
Det blir äntligen rast.
Filip tar fram sin bok i biologi.
Han vill kolla en detalj före provet.

Stämningen i klassen är spänd.
Flickorna undviker att tala med Anja.
Ännu igår talade de gärna med henne.
Anja har de snyggaste kläderna
och lyssnar på den nyaste musiken.
Idag säger flickorna inte ens hej till henne.
De går ut ur klassrummet
utan att kasta en enda blick på Anja.

Pojkarna samlas kring Anja.
– Du har stora bröst, säger Tomas.
– Vill du visa dem för oss? frågar Fred.
Som du gjorde igår på fotot.
Snyggt foto, förresten.
Tog du det själv?

Filip hör, hur Anja drar in andan.
Han väntar, att hon ska säga något.
Men Anja tiger.
Då stiger Filip upp.
Han tänker på, vad mamma sade,
då hon såg bilden.

Det var inget skämt, enligt mamma.
Han tycker, att pojkarna går för långt.
– Hör ni, avbryter Filip pojkarnas prat.
Tycker ni, att ni är roliga?
Låt Anja vara ifred.
Hon har väl inte gjort er något?

– Filip är kär i Anja, ropar Jonas.
Vi får säga vad vi vill.
Det är ett fritt land.

Anja står tyst och lyssnar.
Hon blir röd och sedan vit i ansiktet.
Sedan slår hon händerna för ansiktet.
Hon rusar ut ur klassrummet
med tårar på kinderna.
– Filip är kär i Anja, nynnade Fred.
Filip vill...

Filip går efter Anja,
men hon är försvunnen.
I korridoren kommer Greger emot.
Greger är Filips bästa vän.
Han missade lektionen,
för han var hos tandläkaren.

– Hej Filip, säger Greger.
Varför har du så bråttom?
Vad har hänt med Anja?
Varför gråter hon?
– Såg du inte bilden? frågar Filip.
Den vi fick igår.

– Nej, säger Greger.
Igår satt jag och läste till provet.
– Läser du inte dina meddelanden? undrar Filip.

– Slöseri med tid, svarar Greger.
Berätta nu vad det handlar om.

Filip förklarar för Greger om bilden.
Greger visslar en stump
på en sång han gillar.

– Fy, säger han till slut. Så äckligt!
Stackars Anja.
Jag är säker på,
att hon är oskyldig.

– Varför det? frågar Filip.
Hon tog säkert själv den där bilden.
Hon är ganska mallig
och så vill hon vara populär.

Greger svarar inget,
men han rodnar.