

Sabira Ståhlberg

Filip och skuggan



**En app ska hjälpa Filip
att studera bättre i skolan.
Hela klassen tävlar om resultaten
och snart får alla goda betyg.**

**Men underliga saker börjar hända.
Appen kräver mer tid varje dag.
Den lägger sig i allt Filip gör.
Han hinner knappt göra läxor
eller träffa sin vän Greger längre.**

**Snart väcker appen honom
också mitt i natten.**



ISBN 978-952-7334-00-3 (inbunden)

ISBN 978-952-7334-01-0 (PDF)

ISBN 978-952-7334-02-7 (EPUB)

Kapitel 3

- Hej, jag heter Saga, säger ett ansikte på skärmen. Välkommen. Vad heter du?
- Filip. Vem är du? frågar han.
- Jag är din vän. Jag ska hjälpa dig att studera. Vill du att vi börjar? undrar Saga vänligt.
- Javisst, säger Filip. Sätt igång.
- Vill du se vilka nivåer det finns? frågar Saga. Du får belöningar om du studerar väl.

- Jag vet vad man får, svarar Filip. Motorcykel. Visa hur jag ska studera. Hur kan du hjälpa mig?
- Utmärkt, svarar Saga. Du är intelligent, Filip. Vi ska nog samarbeta riktigt bra, du och jag. Vill du bekanta dig med hur systemet fungerar?
- Därför har jag laddat ner appen, mumlar Filip.
- Klockan visar hur länge du studerar, sover och rör på dig. Den räknar ut dina aktiviteter, förklarar Saga. På skärmen syns en klocka.

- Filip gäspar. Han är så trött, att han knappt kan hålla ögonen öppna.
- Filip, jag tror att du är sömnig, säger Saga. Orkar du ännu? Ska vi fortsätta på morgonen?
- Nej, visa mig allt, säger Filip. Genast.

- Det viktigaste är att du hittar ditt eget sätt att studera, förklarar Saga. Hur lär du dig nu?

– Jag vet inte riktigt, säger Filip. Jag läser och försöker minnas viktiga ord. Sen upprepar jag.
– Här är några goda tips, förklarar Saga.
På skärmen dyker det upp en lista med tips:
Läs, lyssna och berätta. Läs högt.
Strecka under det du läser. Ställ frågor.
Gör anteckningar. Förklara.

Filip försöker avbryta, men lyckas inte.
– Upprepa. Skriv ner nya ord, fortsätter Saga.
Du behöver använda ordet minst fjorton gånger,
innan du lär dig det. Läsa nya ord räcker inte.

Filip vill säga något, men Saga fortsätter:
– Förklara vad du läst för dina föräldrar
eller för dina vänner eller för klassen.
Du lär dig mer, medan du förklarar.

– Bra, säger Filip. Kan du förklara för mig,
vad ordet osmos betyder?
– Javisst, säger Saga. Här får du förklaringen.
Skärmen på mobilen fylls av text ur en ordbok.
– Nu kan du öva ordet. Sätt in ordet osmos
i en sats, uppmanar Saga.

– Jag orkar inte, säger Filip och gnuggar ögonen.
– Då får du inga poäng idag, konstaterar Saga.
Du får poäng endast om du lyckas.
Om du misslyckas får du inga poäng.
Men du kan skapa en grupp.

Din grupp stöder dig och då kommer du fortare framåt. Vill du det?

- Inte just nu, svarar Filip. Påminn mig senare.
- Du ställer själv upp dina mål, påpekar Saga. Du väljer, vilka vitsord eller vilken nivå du vill nå upp till. Vill du ha en cykel?

- Just nu vill jag nå min säng, gäspar Filip. God natt. Väck mig klockan sju.
- Sov gott, Filip. Vi kommer att vara mycket effektiva tillsammans, säger Saga.
- Säkert, nickar Filip och lägger bort mobilen.

Följande morgon sitter Filip med mamma och pappa vid bordet i köket. De äter frukost.

- Jag tänker bli bättre på att lära mig. Jag har laddat ner en ny app, berättar Filip.

- Titta på vår robot, som dammsuger, säger pappa. Vi måste städa efter den. Roboten gör inte så rent som vi vill ha det.
- Robotarna tar snart våra jobb, klagar mamma. Den där roboten, som klipper gräs, gör mig lat.
- Maskiner kan inte göra sådant vi gör, svarar pappa. Vi människor är för komplicerade.

- Sköter robotar i framtiden sopor och annat människor inte vill göra? funderar mamma. Allt sådant, som är ganska enkelt att göra?
- Jag talar inte om robotar, säger Filip.

– Varför behöver du en app för att studera?
Förr levde vi utmärkt utan dem, suckar mamma.
Jag blir stressad av alla appar i telefonen.
De vill ladda ner nya uppdateringar varje dag,
eller så har de något problem med säkerheten.
– Lycka till med applikationen, säger pappa.
Hoppas du inte blir besviken, Filip.

Filip förbereder sig för att gå till skolan.
Då han lägger telefonen i fickan vaknar Saga.
Han är lite sur på henne, för hon
väckte honom inte på morgonen.
Istället var det mamma som väckte Filip.

– God morgon, Filip, säger Saga.
Ska vi ta en annan väg till skolan?
Den är lite längre än din vanliga rutt.
Du behöver röra på dig för att få
tillräckligt syre till hjärnan.

– Vi har gymnastik idag, påpekar Filip.
Räcker det inte? Jag är redan försenad.
– Du lär dig bättre, om du tar flera steg,
säger Saga. Ju mer du promenerar,
desto mer syre får din kropp.

– Vi får se, mumlar Filip. Han tittar på klockan.
Han måste igen springa till skolan.
Han vaknade ju i god tid idag.
Varför är han alltid försenad?